

## **ΖΩ-ΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΚΑ(Υ)ΣΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ**

«Μια όαση στη μέση της φυλακής», «Νησίδα ανθρωπιάς», «Καταφύγιο για όσους το έχουν ανάγκη» έχει αποκαλέσει ο Τύπος τη Θεραπευτική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού. Για όλους εμάς είναι απλά το σπίτι μας, γιατί αυτό το μικρό θαύμα «γωνία Ευκαιρίας και Ελπίδας» συμβαίνει όταν οι καρδιές των ανθρώπων συντονίζονται σε κοινούς στόχους.

Την είχαμε ονειρευθεί πριν από είκοσι χρόνια, τη χτίσαμε με μόχθο μαζί με μια μικρή ομάδα κρατουμένων με πρόβλημα χρήσης, που τόλμησαν να ακολουθήσουν το όραμα για μια καλύτερη ζωή. Σταθήκαμε στο πλάι τους και τέσσερα χρόνια τώρα υποδεχόμαστε, υποστηρίζουμε και αποχαιρετάμε ανθρώπους που αναλαμβάνουν την ευθύνη της αλλαγής τους και ολοκληρώνουν τη θεραπεία τους.

Πριν από λίγους μήνες, αποσβολωμένοι, είδαμε «το σπίτι μας» να καίγεται. Μια καταστροφή - παράπλευρη απώλεια της εξέγερσης που ξέσπασε στη φυλακή το Σεπτέμβρη του 2012- και που, σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο μετά, συνεχίζει να παρουσιάζει την ίδια εικόνα, δυσχεραίνοντας το θεραπευτικό έργο.

Μέσα στα αποκαΐδια, κι ενώ τα βλέμματά μας έψαχναν για κάτι γνώριμο, βρήκαμε τον τρόπο να μετουσιώσουμε τον πόνο σε ελπίδα. Η φωτιά κατάπιε τα πάντα εκτός από την πίστη μας, γιατί η Κοινότητα δεν είναι τα ντουβάρια ή τα αντικείμενα, αλλά οι ψυχικοί δεσμοί των ανθρώπων που την αποτελούν, και αυτούς τους δεσμούς τέτοια γεγονότα τους σφυρηλατούν. Μέλη του προγράμματος, θεραπευτικό προσωπικό και εθελοντές μαζέψαμε τα κουράγια μας και συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για το στόχο μας που δεν είναι άλλος από το δικαίωμα των ανθρώπων στη θεραπεία και στην αλλαγή, ακόμη και μέσα από τη φυλακή.

Το λεύκωμα αυτό είναι μια κραυγή σιωπηλή και εκκωφαντική ταυτόχρονα. Είναι η ανάγκη μας να εκφράσουμε ότι είμαστε πολλά περισσότερα από αυτό που αντιλαμβάνεται ο άλλος για εμάς. Η επιθυμία να δημιουργήσουμε κάτι καλύτερο, στο εδώ και τώρα, με ό,τι διαθέτουμε. Να βάλουμε σημάδια και να νοηματοδοτήσουμε το χρόνο. Η λύπη που εξατμίζεται, η πονηριά, ο εξεγερμένος εαυτός, ο Σίσυφος και τόσα άλλα που ίσως ανακαλύψετε στις εικόνες των σελίδων που ακολουθούν είναι η χαρά, η λύπη, ο θυμός, ο φόβος, οι ελπίδες μας. Είναι οι εικονοκρυψώνες που δημιουργήσαμε παίζοντας ένα ιδιότυπο «κρυφτό» στους καμένους χώρους της κοινότητας. Εικόνες που δεν ήθελε να τις «φυλάει» μέσα του κανείς...

**ΦΤΟΥ-ΞΕΛΕΥΘΕΡΙΑ** σε όλους μας.

Βαγγέλης Κυργέτσος, Υπεύθυνος Θεραπευτικής Κοινότητας ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στις Δικαστικές Φυλακές Κορυδαλλού